

Ouderavonden

Een andere kijk op de begeleiding van eetstoornissen

19/11/2019	20u	Kennismaking met de taal van de eetstoornis
12/12/2019	20u	Eetstoornis en sociale activiteiten
12/03/2020	20u	Eetstoornis en denkfouten
30/04/2020	20u	Ouders als bondgenoot

Ouders, partners, familieleden, kortom iedereen die iemand met een eetprobleem in zijn nauwe omgeving wil begrijpen, helpen en steunen is van harte welkom op onze ouderavonden. De avond start steeds met een korte inleiding van een coach van het team, dit kan de psycholoog/therapeut, arts of diëtiste zijn, maar daarna willen we uitgebreid ingaan op jullie ervaringen en vragen.

Inschrijven voor een ouderavond kan door te mailen naar nieuw-eetverbond@hotmail.com met de vermelding van de aanwezigen. Wij vragen een kleine bijdrage van 10 euro per persoon om een hapje en een drankje te kunnen aanbieden.

Wij horen ook graag welke onderwerpen jullie aan bod willen laten komen en met welke vragen jullie zitten. Zo kunnen wij naar de toekomst toe onze onderwerpen nog beter afstemmen op jullie wensen. Spreek ons gerust aan of stuur een mailtje naar nieuw-eetverbond@hotmail.com.

Hopelijk tot binnenkort.

Het team van Nieuw eetverbond - www.nieuweetverbond.be

Het team van vzw Empathie - www.vzw-empathie.com



NIEUW EETVERBOND